



ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ\*

## Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει το αίτημα της πολιτικής αλλαγής

**Δυστυχώς**, στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας η συνταγματική επιταγή για την ανάγκη πολιτικών συνθέσεων και εθνικών συναινέσεων αγνοήθηκε. Η Ν.Δ. επέδειξε φοβικά σύνδρομα και ο κ. Μητσοτάκης συμπεριφέρθηκε σαν ομαδάρχης και όχι σαν εθνικός ηγέτης. Προτίμησε να περιχαρακωθεί στο στενό κομματικό του ακροατήριο, για να αντιμετωπίσει την ακροδεξιά αντιπαράθεση στους κόλπους της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας. Το προσωπίο του εκσυγχρονιστή και μεταρρυθμιστή καταρρέει και αυτό σηματοδοτεί και την αρχή του τέλους της παντοκρατορίας της κυβέρνησης.

**Αλλά** και τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης παίζουν μικροπολιτικά παιχνίδια με τους θεσμούς, υλοποιώντας τακτικές πλειοδοσίας και παραγκωνισμού μεταξύ τους, ενώ έχουν χάσει το κοινωνικό τους αποτύπωμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει ρεσιτάλ υποκρισίας επιχειρώντας να καρπωθεί τον «νόμο Κατσέλη», τον οποίο θυμίζω ότι δεν τον ψήφισαν όταν κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ! Το ΠΑΣΟΚ, αντιθέτως, επέδειξε σεβασμό στους θεσμούς, μη εμπλεκόμενο σε ονοματολογία, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι βάζει το εθνικό συμφέρον μπροστά από το κομματικό. Ορθώς περιμένει την πρόταση της πλειοψηφίας πριν τοποθετηθεί.

**Με συναίσθημα** ευθύνης θα ψηφίσω τον υποψήφιο Πρόεδρο που είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Η προσωπικότητα του κ. Γιαννίτση συμβολίζει για τον λαό μας τη σταθερή προσήλωση στην ευρωπαϊκή προοπτική, την εθνική επιτυχία ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε., αλλά και τον αγώνα για μια βιώσιμη οικονομία με ένα αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος. Αν είχαν εισακουστεί οι προβλέψεις του, δεν θα καταλήγαμε σε συντάξεις φτώχειας και σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό του ασφαλιστικού συστήματος.

**Στη σημερινή** πολιτική συγκυρία, ο μόνος τρόπος να ανατραπεί η κυριαρχία των ανάληπτων πολιτικών της Δεξιάς είναι το μεγάλο μέτωπο της Κεντροαριστεράς. Για να υπάρξει όμως κυβέρνηση της Κεντροαριστεράς χρειάζεται ένα κεντροαριστερό κόμμα να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Δεν πιστεύω σε συγκολλησεις πολιτικές ούτε συμφωνίες από τα πάνω, που αφορούν μόνο μοίρασμα καρεκλών.

**Υπάρχουν** πολλοί δημοκρατικοί πολίτες που απογοητεύτηκαν από την πορεία και την αναξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ, που βαρέθηκαν να βλέπουν την ιδεολογική αντιπαράθεση Δεξιάς-Ακροδεξιάς και μια σειρά από αριστερά προσωποπαγή κόμματα διάσπαρτα. Ο κόσμος δεν εμπιστεύεται πια τα χιλιοειπωμένα συνθήματα και τις αδιέξοδες πολιτικές που συντηρούν καριέρες, αλλά δεν επιλύουν τα προβλήματα της καθημερινότητας του λαού και δεν του βελτιώνουν τη ζωή και το μέλλον του. Η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ απελευθέρωσε σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις που σήμερα είναι πολιτικά άστεγες, αλλά που μπορούν μέσα από ανοιχτές πολιτικές διαδικασίες να συσπειρωθούν στον βασικό κορμό της Κεντροαριστεράς, που δεν είναι άλλο από το ΠΑΣΟΚ. Το λέω αυτό γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει τον στρατηγικό στόχο της κυβερνώσας δημοκρατικής παράταξης, που εκφράζει το πλειοψηφικό αίτημα πολιτικής αλλαγής με προοδευτικό και κοινωνικό πρόσημο.

\*Ανεξάρτητος βουλευτής Κιλκίς

## Το δύσκολο παζλ των συνεργασιών

► *Ανοίξε τον ασκό του Αιόλου ο Ν. Ανδρουλάκης για προεκλογικές και μετεκλογικές συζητήσεις μεταξύ των κομμάτων της Κεντροαριστεράς – Η διαφορετική ανάγνωση Φάμελλου και η απόφαση Χαρίτση*

ΤΟΥ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  
a.papado@yahoo.gr

**Μ**ια ραδιοφωνική συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη, στην οποία -αυτονοήτως- μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα, άνοιξε τον ασκό των συζητήσεων για τις προεκλογικές και μετεκλογικές συνεργασίες σε όλο το φάσμα της Κεντροαριστεράς και ταυτόχρονα ανέδειξε το εύρος των διαφορετικών απόψεων που συνυπάρχουν (κυρίως) στο ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.

Η συζήτηση, παρότι αρκετά πρόωρη, δεδομένου ότι οι εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2027, έγινε εν τοις πράγμασι επίκαιρη από τις τοποθετήσεις κορυφαίων παραγόντων της Κεντροαριστεράς, αλλά και από τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν πως χωρίς ευρύτερες συμμαχίες δεν μπορεί να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Στην πραγματικότητα η συνεργασία ολόκληρο το ΠΑΣΟΚ, καθώς μια σειρά στελεχών του έβαλαν στο κάδρο των δυνητικών κυβερνητικών εταίρων τόσο τη Ζωή Κωνσταντινοπούλου όσο και τον Γιάννη Βαρουφάκη. Η επίκληση των δύο αυτών ονομάτων χτύπησε τον κόκκινο συναγερμό στη Χαριλάου Τρικούπη και οδήγησε τον κ. Ανδρουλάκη στην έμμεση αποκήρυξη όσων έκαναν αυτές τις αναφορές, κάνοντας λόγο (Action 24) για «άστοχες δηλώσεις».

Από το πουθενά η Χαριλάου Τρικούπη βρέθηκε ανάμεσα σε υπαρκτές Συμπληγάδες, που, ού-

τως ή άλλως, κάποια στιγμή στο μέλλον θα κληθεί να αντιμετωπίσει. Τι συνέβη; Από τη μία ο επικοινωνιακός μηχανισμός της Ν.Δ. αξιοποίησε τις άστοχες δηλώσεις, οι οποίες αποτέλεσαν βούτυρο στο ψωμί των «γαλάζιων» στελεχών. Από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ θέλησε να ενισχύσει τις σχετικές παρεμβάσεις προκειμένου να καταδείξει ότι ένα τμήμα του ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό στην προοπτική των συνεργασιών. Κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίαζε με νόημα πως «εμείς θα συνομιλούμε με αυτή την τάση του ΠΑΣΟΚ», υπογραμμίζοντας ότι κατά την άποψη που έχουν στην Κουμουνδούρου την εν λόγω τάση την εκπροσωπεί ο Παύλος Γερούλας. Στον ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, υπογραμμίζουν πως η τάση υπέρ των ευρύτερων συνεργασιών είναι μειοψηφική στο ΠΑΣΟΚ και πλειοψηφική στη Νέα Αριστερά. Όπως και να έχει, ο κ. Ανδρουλάκης δεν δείχνει στην παρούσα φάση διάθεση να αλλάξει «γραμμή» και να εντάξει το κόμμα του στον διάλογο με τις όμορες δυνάμεις. Η ανάλυση που κάνουν στα ψηλά πατώματα της Χαριλάου Τρικούπη και την οποία ο κ. Ανδρουλάκης γνωστοποίησε σε πρόσφατη συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ είναι η στόχευση στο Κέντρο. Εκτι-

μούν πως είναι ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ να εδραιωθεί στον χώρο του Κέντρου, θεωρώντας πως η Ν.Δ. θα έχει απώλειες λόγω της, όπως λένε, δεξιάς στροφής που κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Ακολουθώντας, προσθέτουν πως οι αριστερόστροφοι ψηφοφόροι θα προσεγγίσουν στην πορεία προς τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ, καθώς δεν θα υπάρχει άλλη δύναμη που να μπορεί να απειλήσει τη Ν.Δ.

### Μπέρδεμα

Στην Κουμουνδούρου κάνουν διαφορετική ανάγνωση, με τον Σωκράτη Φάμελλο να θέλει να παίξει το χαρτί των συνεργασιών, πιέζοντας τόσο το ΠΑΣΟΚ ή έστω ένα τμήμα του όσο και τη Νέα Αριστερά. Τα πράγματα είναι μπλεμεμένα και για το κόμμα του κ. Χαρίτση, καθώς ένα σημαντικό τμήμα αρχίζει να βλέπει θετικά την προεκλογική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ένα μικρότερο τμήμα μοιάζει έτοιμο να αποχωρήσει αν ενισχυθούν τα σήματα επιστροφής στην Κουμουνδούρου. Με άλλα λόγια και συμπερασματικά, διαφαίνεται ότι το προσεχές διάστημα ο κ. Ανδρουλάκης θα επιδιώξει να ενισχύσει την αυτονομία του κόμματός του, έχοντας όμως υπαρκτές δυνάμεις εσωκομματικά που θα του θέτουν τα θέματα των προοδευτικών συνεργασιών, ο κ. Φάμελλος θα εμμένει στην ενίσχυση των κοινών πρωτοβουλιών με τις όμορες δυνάμεις, ιδίως προς τη Νέα Αριστερά, ενώ ο κ. Χαρίτσης θα κληθεί να αποφασίσει αν θα διαχυθεί στον ΣΥΡΙΖΑ ή κάτι ευρύτερο επιβιώνοντας πολιτικά ή αν θα ρισκάρει κινούμενος πιθανότατα σε εξωκοινοβουλευτικά νερά.



♦ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ



♦ ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ



♦ ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ